

KRONPRINSENS 21



På kajen i Dublin hissades Sveriges 21-åring 1967 av kamraterna på Älvsnabben!

En äkta sjömanskista i mahogny var besättningens present till sin kunglige kamrat. Den hade snickrats av hantverkaren ombord Ulf Stenbjörn. Här överlämnar fartygschefen Lennart Lindberg kistan.



Lyckönskade på 21-årsdagen gjorde förstas svenske ambassadören i Dublin Nils Ekblad.



Det blev inte något födelsedags-häll-i-gång med kamraterna ombord för kronprins Carl Gustaf. I stället följde han med prinsessan Margaretha och John Ambler för att fira sin myndighetsdag i familjekretsen.

Från våra utsända medarbetare: ANNA-MARIA LANTZ (text) — KJELL JOHANSSON och ÖJVIND OLSSON (foto)



Dublin i april Tidigt på lördagsmorgonen, dagen efter HMS Älvsnabben ankomst till Dublin, gav sig kronprinsen — nybliven korpral — ut på en privat fisketur tillsammans med de närmaste vännerna. På kajen väntade två hyrda lyxvagnar (Princess), som körde i väg med det kungliga sällskapet till staden Mullingar, 6 mil in i landet. Där stannade prinsen med kommandörkapten E Charpentier, dr Bläckberg (i det civila på Lunds lasarett) och kamraterna Hans von der Groeben. Mats Ouchterlone och Göran Älving och drack morgonkaffe.

Hela förmiddagen ägnade prinsen och hans vänner åt fiske i insjön Lough Ennel. Man delade upp sig i tre ekor med utombordsmotorer och tävlade om vem som skulle bli först om napp. Efter tre timmars väntan kunde en stolt prins häva upp en laxöring på 1½ kg, som inte bara blev sällskapets första napp utan också den största fångsten.

På valborgsmässoafton väcktes prinsen av kamraterna i mäss I med kaffe och födelsedagstårta. Kompisarna Hans van der Groeben och Mats Ouchterlone spelade bastuba. Sedan blev det dags för alla 280 mannarna att bjudas på födelsedagstårta. Minst 50 telegram fick prinsen och på vänstra handen lyste en ny familjering, Bernadötteringen. Den förra hade han förlorat under resan. På prinsens födelsedag hade fartygschefen Lennart Lindgren högtidslunch för de kungliga gästerna. Prinsessan Margaretha och John Ambler hade rest upp från London för att gratulera och med på

Forts. på sid. 37

-ÅRSDAG!

Med kaffe på sängen, besök av syster Margaretha och ambassadparty firade kronprins Carl Gustaf sin myndighetsdag i Dublin — hans sista anhalt på jordenruntresan med Älvsrabben.



En söt flicka träffade Carl Gustaf på ambassadpartyt. Hon heter Elisabeth Lundström och är dotter till L. M. Ericssons Dublin-chef.



Naturligtvis kom prinsessan Margaretha från London för att uppvakta sin lillebror på hans myndighetsdag.

— Får jag bjuda käre sväger på eld, undrade John Ambler.